

Op zoek naar een basisschool?

Actief leren!


sjaloom
Christelijke basisschool

Een plek voor iedereen!





Een plek voor iedereen!

Sjaloom is een Christelijke basisschool waar iedereen welkom is. In onze sfeervolle school komen de kinderen goed tot hun recht. Samen met ouders, leerkrachten en de kinderen creëren we een veilige omgeving, waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Op onze school vertellen we de verhalen uit de Bijbel. We praten met de kinderen over wat dit betekent voor ons dagelijks leven. Door de grootte van de school werken we in overwegend kleine groepen en is er veel persoonlijke aandacht voor kinderen en ouders. Dat maakt ons pedagogisch sterk.



Ons onderwijs is ingericht op het omgaan met verschillen tussen kinderen. Er zijn meerdere gespecialiseerde leerkrachten aanwezig. Zo halen wij het beste uit de kinderen naar boven. Waar nodig bieden wij directe hulp binnen de klas of daarbuiten door middel van remedial teaching. Kinderen die meer aankunnen krijgen uitdagende lesstof aangeboden met o.a. Levelwerk. Voor meerbegaafde kinderen bestaat ook de mogelijkheid om naar de plusklas te gaan. Alle ontwikkelingen worden nauwkeurig gevolgd en geregistreerd in ons online leerlingvolgsysteem. Door dit alles mogen we ons een brede zorgschool noemen.



Zorg voor iedereen!

Onderwijs voor iedereen!

Op Sjaloom werken we met moderne onderwijsmethoden voor taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen die naadloos aansluiten bij de behoeften van onze leerlingen. We zorgen ervoor dat het lerende kind uitgedaagd blijft. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat kinderen medeverantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces. Binnen onze structuur van het 'Actief Leren', leren kinderen zelfstandig werken, samenwerken, zelf keuzes maken en zelf oplossingen bedenken. De leerkrachten laten kinderen het nut inzien van leren en motiveren hen zich verder te ontwikkelen. In portfoliogesprekken leren de kinderen te reflecteren op zichzelf en nieuwe doelen te stellen.



Onze school staat voor openheid en continuïteit. Ouders en kinderen zijn vanaf 8 uur welkom in onze school en we hebben gekozen voor een continuooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag allemaal op school blijven en daar de lunch nuttigen. De opvang wordt verzorgd door de leerkrachten. De leerkracht zal gedurende de lunch een passend programma aanbieden. Denk hierbij aan voorlezen, het bespreken van een actueel onderwerp of school TV.



Bent u nieuwsgierig geworden? Meer informatie is te vinden op onze website en u bent altijd welkom in onze school voor een kennismaking!

Een school voor iedereen!



**“Alles is
bespreekbaar”
(ouders van Delian)**

**“Ik vind deze
school leuk,
omdat je hier je
eigen niveau kan
doen met alle
dingen”
(Kyra, 9 jaar)**



**“Als je boos
of verdrietig
bent, helpen de
juffen je”
(Bobbie, 9 jaar)**

**“Aandacht voor
elkaar. Sjaloom
is een bewuste
keuze!”
(ouders van Joris
en Noreen)**

**“Een school
waar je kind écht
gekend wordt!”
(ouders van
Sophie en Iris)**

**“De
leukste en
uitdagingste
school ter
wereld!!!”
(Femke,
10 jaar)**

**CBS Sjaloom
Hoevenweg 1
7722PM Dalfsen**

**0529 - 43 13 81
www.sjaloomdalfsen.nl**